



www.kerknijland.nl

Samen aan tafel in Nijland



21 - 22 - 23 februari

Samen aan tafel in Nijland

Beste dorpsgenoten,

Samen eten is gezellig, het eten smaakt lekkerder en er is vaak meer tijd en aandacht voor een goed gesprek.

De kerk van Nijland nodigt iedereen uit om aan dit "Samen aan Tafel" project mee te doen.

Er worden 3 avonden georganiseerd, waarin we als dorpsgenoten, in willekeurige groepjes van 4 tot max. 10 personen, bij elkaar gaan eten.

Elke avond begint met inloop tussen 18.00 – 18.15 uur en de avond zal uiterlijk 19.30 uur eindigen.

De gastheer/gastvrouw/gastgezin verzorgt (*tegen een kleine vergoeding*) een eenvoudige warme maaltijd, te denken valt aan een pastagerecht, ovenschotel, stampot o.i.d.

Heel Nijland wordt hierbij uitgenodigd om mee te doen. Want hoe mooi en verbindend kan het zijn, als je eens met iemand aan tafel zit die je nauwelijks kent, of bijna nooit spreekt. Of dat je eens een gerecht eet, wat je zelf nooit zou koken.

Wanneer je je aanmeldt, worden er willekeurige groepjes samengesteld en krijg je een week van te voren bericht, wie op welke dag je gasten zijn of op welke dag en waar je als gast wordt verwacht.

Doe je ook mee?

Geef je dan op door middel van de antwoordstrook of stuur een mail naar nijlandaantafel@hotmail.com

Eventuele bijdragen worden aan de Voedselbank gedoneerd.

ANTWOORDSTROOK

Graag invullen:

Naam:

Adres:

Tel.nr.:

E-mail:

Kruis aan wat voor jou van toepassing is:

Ik kan meedoen op:

21 februari (di) **22 februari (wo)** **23 februari (do)**
meerdere antwoorden mogelijk

Ik wil graag gastadres zijn – ik kan gasten ontvangen (max.8)

Ik kom graag als gast – ik kom met personen

bijzonderheden (bijv. allergieën - vervoer)

.....

Lever dit formulier in bij Korrie Tjalsma, Tramstrjitte 16 of stuur een mail naar nijlandaantafel@hotmail.com

Graag voor 5 februari a.s. aanmelden, daarna krijg je uiterlijk één week van te voren bericht